

★  
★  
★  
★  
★

# PROGRAMMA

★  
★  
★

*van de Feestmorgen*

★  
★  
★  
★

gegeven door de kinderen van de  
*St. Janschool*

★  
★  
★

bij gelegenheid van 't dubbele jubileum  
van de Zeer Eerwaarde Heer

★  
★

*Pastoor J. G. Verhoeff*

★  
★  
★

en het Zilveren Parochiefeest

★  
★  
★  
★

---

BREEZAND - 18 JANUARI 1954



*Onze Jubilaris*  
*de LeerEerw. Heer Pastoor J. G. Verhoeff*

## Programma

---

1. Welkomstlied
2. Aanbieding van het cadeau der schooljeugd door het H. d. Sch., de Heer E. Ligteringen
3. Eenvoudige Priestercantate door A. Th. Vis 7e klas
- 4a. Zo'n vlindertje 1e klas
- b. Tien kleine negertjes
5. Al die willen te kap'ren varen 2e klas
6. Naar het Seminar 4e klas
7. Sneeuwwitje 6e klas

## Pauze

---

8. De zwarte bandiet 5e klas
9. De klumpkes 3e klas
10. De nieuwe hemelportier 7e klas
- 11a. Dokter Piet en zieke Griet 1e klas
- b. De bekoring
12. De afgeknipte vlechten 7e klas
13. Jaantje let op de telefoon 1 meisje
14. Slotzang

*Onderwyzend Personeel  
der St. Jansschool  
tijdens het Parochiefeest*



*E. Ligteringen, Hoofd der School*

*Jos M. Fontijn*

*H. A. Verouden*

*G. Evelo*

*Mej. J. van Amersfoort*

*C. Broersen*

*P. van Dam*

*Welkomstlied*



Wees welkom, dierb're Heer Pastoor,  
In de feestkring der blijheid;  
Welkom, nu wij juichend  
Saam Uw feest beginnen gaan  
De vreugde klonk hier nooit zo luid,  
Blijheid straalt in zangen uit  
Voor die nu al vijf en veertig jaren lang  
't Priesterambt vervult

Wees welkom, Priester op Uw feest  
En op 't feest der Parochie;  
Welkom nu wij vieren  
't Zilv'ren feest hier van Breezand  
Reeds meer dan vijf en twintig jaar  
Staat Gij voor ons allen klaar;  
Vijf en twintig jaren hier Pastoor,  
God zij dank gebracht

Wees welkom in ons midden hier,  
Nu wij blij feest gaan vieren;  
Wij willen U danken  
Door wat spel, toneel en zang.  
Wij hopen dat God eens beloont  
Al 't werken hier op aard vertoond  
Door hem die al vijf en veertig jaren lang  
Al zijn krachten gaf.



# Eenvoudige Priestercantate.

---

door *A. Th. Vis*



Priester Gods, met vreugd verzadigd,  
Priester Gods, omkranst met eer,  
Boven d'Engelen begenadigd  
Viert Gij thans uw wijding weer  
Om opnieuw weer op te dragen  
't Offer van een God zo goed  
En aan Jezus' hart te vragen  
Heilgena . . . . . in overvloed.

Duizendmaal zij God geprezen  
Voor de zoetheid U bereid.  
Lieveling van God te wezen,  
Priester tot in eeuwigheid.

Wat Maria heeft gebeden  
In haar blij Magnificat,  
Toen haar zuivre schoot alrede  
's Vaders Woord ontvangen had.  
Laat ook mij het nu verklanken,  
Laat ook mij het nu verstaan,  
God, o God, ik moet U danken,  
Gij hebt mij iets groots gedaan.

Loven willen wij en prijzen  
God is machtig, God is goed.  
Hier, hier zien wij de bewijzen,  
Wat Hij voor Zijn Priesters doet.  
Wil voor goedheid en ontferming,  
God, begin en uitgangspunt  
Uwe Priesters steeds beschermen,  
Naar Gij weet en wilt en kunt.